



**450 JAAR  
OP ZOEK NAAR  
VRIJHEID  
VERDRAAGZAAMHEID  
VERBONDENHEID  
VERSCHEIDENHEID**

## Nieuwe gemeenten bij SW 1572

We hebben weer nieuwe leden mogen verwelkomen! De gemeenten Amsterdam, Bergen (N-H), Berkelland, Noardeast-Fryslân, Oegstgeest, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Winterswijk en Woerden hebben zich de afgelopen tijd bij ons aangesloten. Van harte welkom bij SW 1572.



**Onderwijsprogramma**



## SW 1572 in het nieuws

SW 1572 komt steeds vaker in het nieuws. Zo verscheen in De Gelderlander een uitgebreid artikel over wat speelde in het jaar 1572 in de Achterhoek, besteedde NOS nieuws aandacht aan de Slag op de Zuiderzee in 1573 en verscheen in nieuwsbrief Over de Muur een beschouwend stuk over wat we nu eigenlijk herdenken in 2022. U vindt beide stukken terug via onze  website: [geboortevannederland.nl/nieuws/](https://geboortevannederland.nl/nieuws/).



## Tentoonstellingen en presentaties

Naast gemeenten zijn ook erfgoedinstellingen aangesloten bij SW 1572. Zij zullen, ieder op hun eigen manier en moment, via presentaties en tentoonstellingen aandacht geven aan de gebeurtenissen rond 1572 en de waarden van toen en nu.

Museum De Lakenhal, Leiden; *Prinsenhof, Delft*; Dordrechts Museum/Hof van Nederland, Dordrecht; *Musea Zutphen, Zutphen*; Zeeuws Maritiem MuZEEum, Vlissingen; *Historisch Museum Den Briel/De Tachtigjarige Oorlog, Brielle*; Westfries Museum, Hoorn; *Museum Gouda, Gouda*; Streekarchief Midden-Holland, Gouda; *Gorcums Museum, Gorinchem*; Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar; *Nederlands Vestingmuseum, Naarden*; Museum Haarlem, Haarlem; *Nationaal Onderduikmuseum, Aalten*; Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers; *Stadsmuseum Harderwijk, Harderwijk*; Huis Bergh, 's-Heerenberg, *Libertum, Gouda*, Westfries Museum, *Waterlands Archief* en het Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht.



## Column

### Een nieuw begin is nodig

Toen Winston Churchill aan het einde van de Tweede Wereldoorlog het welbekende V-teken met zijn vingers maakte, beseftte hij niet hoe Nederlands dat gebaar wel was. Natuurlijk, het was de V van het Engelse *victory*. Maar toevalligerwijs beginnen juist in de Nederlandse taal veel woorden die de humanitaire waarden uitdrukken met een V. Zoals de vier thema's van 1572: vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Maar ook vrede, verzoening, vertrouwen, vastberadenheid, vriendschap en veiligheid. Al die waarden hebben ons land gevormd tot wat het nu is, namelijk een vitale rechtstaat gebaseerd op de democratische beginselen.

De meest zuidelijke stad van ons land, Maastricht, heeft echter nog een ander V-woord met een grote betekenis. En dat is: Verdrag. In 1992 tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van de twaalf EG-landen aan de boorden van de Maas het Verdrag van Maastricht. Het was de geboorte van de Europese Unie.

420 jaar eerder was de situatie is uiteraard onvergelijkbaar, maar ik zie toch ook een opvallende parallel met 1572. Het was beide jaren het begin van iets nieuws, iets goeds, ontstaan uit een breed verlangen naar vrijheid. In 1572 moest die nog op de bezetters bevochten worden, in 1992 was het de stabilisering van de 46 jaar eerder herwonnen vrijheid. De wijze les van de Tweede Wereldoorlog was immers dat ook vrede groot onderhoud nodig heeft.

Voor velen is het Unieverdrag dan ook meer dan een reeks economische afspraken. Het gaat vooral om verbroedering tussen landen die voorheen met grote regelmaat oorlog voerden. Niet voor niets kreeg de EU in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede. Wat er trouwens gebeurt als je niet actief aan de goede verstandhoudingen werkt, zagen we in 1992 ook. Joegoslavië viel uit elkaar en dat ging, hoe triest, gepaard met veel bloedvergieten.

Helaas moeten we dertig jaar na het tekenen van het Verdrag van Maastricht constateren dat het ideaal van de Europese integratie de laatste jaren verbleekt. Er klinkt in Europa een kakofonie van opruiende geluiden, gevoed door nationalistische sentimenten, ongefundeerde scepsis en zelfs boosaardige intolerantie. Het zijn weliswaar nog steeds woorden – dreigementen vaak - maar de toon is bitter genoeg om extra alert te zijn. In 1572 hebben we de vier hoekstenen gelegd om de vrede op te bouwen: vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid en verscheidenheid. In de volgende 450 jaar hebben we ze regelmatig moeten heroveren op

kwaadaardige machten. In 1992 hebben we een grootscheepse renovatie uitgevoerd. Nu is een nieuwe stap nodig. Het in herinnering roepen wat 1572 voor ons land heeft betekend, is de gewenste *wake-up call* die ons eraan herinnert. Welke de nieuwe stap zal zijn, weten we niet. Wel dat de tijd dringt en dat we moeten opstaan tegen de toenemende vervreemding.

**Annemarie Penn-te Strake,  
burgemeester van Maastricht**



## **Kom zelf in actie**

Volgt u ons al via social media? Het SW 1572 is te vinden op:

- Instagram  
(@geboortevannederland)
- Twitter (@geboortvanNL)
- Facebook (Geboorte van  
Nederland)

We zijn begonnen beginnen met het voorstellen van de deelnemende gemeenten en delen leuke weetjes en beelden van achter de schermen.

**Heeft u een mooi initiatief, een  
boeiende lezing, informatie over**

activiteiten of kennis over 1572

die u met ons wilt delen?

Neem vooral contact op met

ons [Contact | 1572 Geboorte van Nederland](#).



## Informatie over de nieuwsbrief

Voor informatie en/of vragen kan je contact opnemen

via [contact@geboortevannederland.nl](mailto:contact@geboortevannederland.nl)





Copyright © 2021 Samenwerkingsverband 1572 gemeenten, alle rechten voorbehouden.  
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld via onze website.

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten  
p/a gemeente Brielle  
Postbus 101  
3230 AC Brielle

**E-mail**

[contact@geboortevannederland.nl](mailto:contact@geboortevannederland.nl)

[uw gegevens aanpassen](#) [afmelden nieuwsbrief](#)